

Beretning til generalforsamling 27. marts 2025

Endnu et år er gået, siden sidste generalforsamling – og det er blevet tid til at gøre status over det forgangne år. Sidste år sluttede jeg beretningen med, at jeg glædede mig:

- til gode idéer
- til at mødes i VORES hus
- til at samarbejde med de dygtige og kompetente bestyrelseskollegaer
- til alt det, der kommer og overrasker
- til udvikling
- til det næste års fællesskabende arrangementer

Og hvor er jeg bare heldig, for jeg har faktisk fået opfyldt alt det jeg glædede mig til. Jeg har fået lov til at bruge tid sammen med 5 fantastiske bestyrelsesmedlemmer, som på hver deres måde, og med hver sine kompetencer har bidraget til så meget godt for vores hus og de opgaver, som vi i fællesskab løser for huset, fællesskabet og vores lokalsamfund. Jeg ser det som en stor gave til os alle sammen, at vi kan noget forskelligt, og det håber jeg at både i, i bestyrelsen, og i andre oplever at vi udnytter.

Vi sluttede sidste år generalforsamlingen med, desværre, at finde ud af, at flere mails går tabt – endnu er den rigtige løsning på dette problem stadig ikke fundet, og det er en af de ting, der stadig skal prioriteres, så alle der er tilmeldt nyhedsbrevet, kan få de informationer vi sender ud.

En anden ting der kom lidt pludseligt og overraskede var også kort efter sidste års generalforsamling. I Skive Kommune var det blevet et krav, at erhverv også skal sortere affald. Vi fandt dog ret hurtigt ud af, at den løsning vi kunne få gennem kommunen til at komme af med vores affald var en dårlig løsning. Løsningen gennem kommunen, skal svare til en husstand, det vil sige samme størrelse affaldsbeholder, som hjemme i privaten og tømning hver 2. uge – og hver 6. uge for metal og glas. Med det antal udlejninger vi har og de arrangementer vi har, er jeg ret sikker på, at mængden af skrald ligger indenfor hvad der svarer til en husstand på årsbasis. MEN - Jeg ved ikke om i kan forestille jer, hvor meget affald der er efter en fest... og efter et par stykker mere, som er inden for den samme 2-ugers periode... Så er der rigtig meget affald på kort tid, og der blev kommunens tilbud altså til et nej-tak herfra. Heldigvis vil Filtenborg på Mors gerne både hente vores affald og sortere det for os. Det betyder, at vi kan overholde kommunens krav om sortering, men også, at det er nemt for vores lejere at rydde op efter en fest, og putte det i affaldscontaineren. Så vores overraskelse blev løst, med – synes vi selv – en rigtig god løsning for alle der bruger vores hus.

Jeg føler mig enormt heldig, fordi jeg får lov til at tilbringe tid sammen med jer alle sammen. Jeg glæder mig over, at I bakker op om de arrangementer vi holder – for uden jer kunne det ikke lade sig gøre. I er en vigtig brik, for at det kan lykkes – og derfor vil jeg gerne sige jer TUSIND TAK for opbakningen gennem det sidste år.

Vi kan godt lide at holde fast i traditioner, derfor var vores gåtur og varme hveder ved store bededag heller ingen undtagelse, selvom den blev afholdt på en lidt anden måde end *plejer*, da vi flyttede den til om fredagen af hensyn til arbejde og skole, og da forsamlingshuset også var lejet ud, var det dejligt at møde den positive indstilling: *det kan være i vores drivhus* – så vi kan mødes og have gode timer sammen.

Flere havde mod på endnu en gåtur, da vi var så heldige at få lov til at se det nye vandværk inden vandværket selv havde åbent hus for alle interesserede. En rigtig spændende aften, hvor vi blev klogere på vand – og dets vej ud til vandhanerne i husene. Og selvfølgelig skulle denne aften sluttes af med VANDbakkelser.

Midt i juni – lidt senere end vi PLEJER var det blevet tid til at trække i arbejdstøjet. Og det må jeg sandelig sige skete, for hele listen med opgaver til arbejdsdagen blev klaret. Der blev malet, gjort rent, fjernet ukrudt, klippet hæk og meget mere på en flot solrig junidag. Helt perfekt til at vi kunne sidde sammen udenfor ved bordbænkesættene og nyde vores medbragte mad som vi tilberedte på grillen.

Lige før sommerferien holdt vi traditionen tro Sankt Hans – og denne gang med bål, både det lille og store, ved stranden og med forskellige sange omkring bålet. For mig var det som vi plejer, uden restriktioner og ændringer. Og så er det jo bare et spørgsmål, om jeg kan sige plejer efter at have været til min 9. Sankt Hans – jeg vover, og hvis ikke, har jeg jo til gode at høre, hvad andre forbinder med en ”plejer Sankt Hans”.

Sommeren kom, og vejrudsigten så perfekt ud til at bruge kajakkerne. Så en eftermiddag i sommerferien kørte vi kajakkerne til Følvig, så I havde mulighed for at komme og sejle en tur, medbringe en madkurv og spise sammen til aften. En rigtig hyggelig eftermiddag og aften, hvor jeg havde et par børn der var helt tilfredse med, at der ikke var kø til kajakkerne – de fik nemlig smag for at sejle i kajak – faktisk så meget at vi måtte afsted igen senere på sommeren. Jeg håber, at vi igen til sommer kan lave et lignende tiltag, og så kan jeg kun opfordre til at kigge forbi, hvis man kunne have den mindste lyst til at komme en lille tur ud på det rolige vand og nyde udsigten ind til lands.

Jeg ved ikke om vi bevidst har fået lavet et lille tema i det sidste års arrangementer, for i starten af efteråret havde vi igen et arrangement, hvor vand er af stor betydning. Vi fik nemlig en flot og spændende rundvisning hos Washpower, der laver vaskeroboter – og disse kræver VAND når de vasker staldene for landmændene.

Efteråret i Vile er også lig med vores høstfest. En rigtig hyggelig aften hvor traditionerne holdes i hævd. Der var sange – der var snak, der var buffet – der var dessert, der var amerikansk lotteri – der var fine gevinster. Hvor er det beundringsværdigt, at vi har vores gode traditioner, som jeg fornemmer, er af stor vigtighed for flere end mig.

Og bedst som vi har vores traditioner, prøver vi også noget nyt eller giver vores traditioner et twist om man vil, da vi i november fik besøg af FJORD Bryggeri og Destilleri. De havde forskellige øl og en gin hash med, som vi smagte på alt imens de blev vurderet og bedømt. Der var mange forskellige meninger om smagene, og stor forskel på, hvilken der var favoritten hos hver enkelt.

Vi startede 2025 med en fællesspisning, hvor Birthe havde lavet en lækker mørbradgryde til fællesspisning – og endda også en æblegrød – og derefter blev alle sangstemmer godt rørt til et meget blandet repertoire, med Kristian ved tangenterne. Jeg vil gerne sige jer tak, for at være med på at synge alle de sange, jeg havde valgt ud. Der var både nyt og gammelt, noget roligt og noget med lidt mere rytme i, kendt og ukendt – og så en lille udfordring for flere med det grønlandske i Lille Peter Edderkop.

Det sidste vi har nået siden sidste generalforsamling, var her tidligere på måneden. Det var blevet tid til Dinnerwalk, hvor fire værtspar var spændte på, hvem der kom og besøgte dem til forret og hovedret. Heldigvis skulle vi også alle mødes til kaffe og hygge i forsamlingshuset, for vi var så mange, at det var umuligt at alle kunne nå at være sammen med hinanden til forret og hovedret. Aftenen, eller måske er det helt i orden denne gang at sige natten – jeg mindes i hvert fald ikke, at jeg har været så sent oppe til dinnerwalk tidligere, sluttede rigtig hyggeligt her i forsamlingshuset.

SÅ! Kære jer. TUSIND TAK.

Tak fordi I vil deltage i vores arrangementer – uden jer er det umuligt at opretholde vores fællesskab og at afholde vores arrangementer. I er en meget vigtig og betydningsfuld brik, for at vi kan færdiggøre puslespillet. Det håber jeg I vil tage med jer fra denne aften. Det er jer, der får det til at lykkes.

Der skal også lyde en stor – stor tak, for al den hjælp vi får. I skal vide, at I gør et uvurderligt stykke arbejde, og det er dejligt at mærke, at der er flere der brænder for forsamlingshuset. Det føles som en drøm, der bliver ved med at gå i opfyldelse – for der er nogle ting ”der bare sker” – uden at vi i bestyrelsen har bedt om hjælp – TUSIND TAK!

Jeg håber, at selvom TAK er et lille ord, at I vil tillægge den stor betydning. For det er VIRKELIG en stor TAK til jer alle. Jeg glædes over, at når I har tid og overskud, så tilbyder I hjælp. Samtidig er det også vigtigt for mig at sige, at jeg ikke har et mål eller en forventning om, at alle kan hjælpe altid. Jeg synes nærmere det er imponerende, at der altid er nogle der har tid, lyst og overskud til at hjælpe.

På sidste års generalforsamling blev idéen om at gøre det muligt for sommerhusejere at blive medlem af forsamlingshuset oppe at vende. Det blev startskuddet til, at vi i bestyrelsen har kigget, nyformuleret, tilføjet, kasseret, læst igennem, holdt pause, omformuleret og ... ja – kort sagt, vi har brugt tid på at lave et forslag til nye vedtægter – en spændende proces, på vej hen mod et forhåbentlig brugbart produkt, som vi håber I er lige så begejstrede for, som vi er. Det vil tiden vise (senere i aften).

Vi har også lavet en ny mulighed for vores lejere – nemlig den, at det er muligt at leje forsamlingshuset i maks. 5 timer, til en mindre pris, hvis man skal holde et kort arrangement – det kunne være begravelseskaffe, et møde eller hvad fantasien nu tillader.

Jeg er vild med vores fællesskab og sammenhold, jeg oplever, at flere værdsætter det. Jeg synes det er fantastisk, at vi kan samle puslespillet forskelligt, afhængig af hvilke brikker der er til stede – det er jo helt unikt for hver gang det bliver samlet. Jeg håber, at jeg får muligheden for fortsat at være med til at samle de forskellige puslespil, for at være med til at drømme om fremtiden for vores fællesskab, vores hus og vores område, for jeg har lyst til mere, lyst til at bruge tid og energi på fortsat, sammen med resten af bestyrelsen, at tage initiativ til at opretholde vores fællesskab og sammenhold, og ellers til at bakke op og hjælpe hvor jeg kan.

Slutteligt – skal igen lyde en kæmpe stor TAK! Tak til jer alle for hver jeres måde at bidrage på – for alle at være en vigtig brik i vores egne Vile-puslespil, som vi samler – for det er vi slet ikke færdige med, tværtimod, det skal vi blive ved med.